

Muur 1: De social media fabriek - Oskar Van Damme



Oskar is 15 jaar en werd als eerste artiest voor de Muur gekozen. Oskar heeft autisme en wil graag anderen inspireren met zijn werk. Hij haalde zijn inspiratie uit social media: "langs de ene kant maakt social media iets vrolijks en is het populair, langs de andere kant kunnen ze ook haat verspreiden.", vindt hij. Hij ontwierp de tekening zelf en ging van start met de reuze muurschildering. Voor Oskar was het de eerste keer dat hij een van zijn tekeningen omzette tot zoiets groots. Hij wil er in de toekomst nog een groot kunstenaar worden.

De muur was zichtbaar van mei 22 tem september 22.

Muur 2: Mechels Mannetje - Aki



Axel Stoops - aka Aki wanneer hij een graffitibus in de hand heeft - begon tijdens zijn korte carrière aan Sint Lucas gezichten te tekenen. Nu hij dat pad verlaten heeft, vindt hij meer vrijheid in wat hij kan tekenen. Nu verwerkt hij nog steeds gezichtjes, maar zijn ze meer geëvalueerd naar echte characters, mannetjes met lichamen eraan. Om zijn stijl verder te ontwikkelen, verdiepte hij zich in het werk van Braziliaanse artiesten zoals Parte en Resk12. Mix dat samen met zijn liefde voor Mechelen en je krijgt zijn ontwerp op De Muur. Zijn liefde voor Mechelen begint al van jongs af, wanneer zijn nonkel keeper is voor KV Mechelen en de ploeg derby's speelt tegen Racing Mechelen. 2800 is een heel bepalende factor in Axels leven. "Je mag best trots zijn van waar je komt!", eindigt hij met een knipoog.

De muur is zichtbaar van oktober 2022 tot maart 2023.

